

SAMEN ÉÉN

Augustus - September
Oktober
2024



Kerkblad van de
Protestantse
Gemeente
Vlagtwedde



Voorwoord

Hallo beste lezers,

Het is vakantietijd. Sommigen hebben hun vakantie al gehad en sommigen gaan nog en sommigen blijven gewoon thuis. Ik heb geprobeerd om er weer een leuke kerkkrant van te maken. Er was niet zoveel kopy, dus ben zelf nog maar even wat gaan zoeken. Een woordzoeker die past bij de overdenking en nog een artikel over de abraham en sara pop. Al met al weer van alles wat. Ook hebben we in september weer onze gemeentezondag.

Er wordt in het najaar aan de weg gewerkt aan de Vledderkamp, maar ze hebben ons beloofd dat we gewoon naar de kerk kunnen blijven gaan. Dus daar rekenen we op. U heeft waarschijnlijk de bouwketen van de firma Roelofs wel zien staan op ons parkeerterrein. De bouwvak doen ze verder niets en dan beginnen ze weer. We hopen dat we er niet te veel hinder van ondervinden.

Wens ik u veel leesplezier en succes bij de woordzoeker. Er blijft geen woord of zin over volgens mij, want ik heb hem al even gemaakt. U moet gewoon proberen alle woorden te vinden.

Vriendelijke groeten
Janny



Pastoraal werker
Ds. K. Meijer
0599-853917
klaaspastor@ziggo.nl

OVERDENKING.

Lachen en lachen is twee:

“Ik zou deze preek nog wel eens willen nalezen”, zo hoorde ik. En omdat er niet veel kopij is deze keer heb ik de vrijmoedigheid om deze preek, een beetje aangepast en ingekort, u en jou als meditatie aan te bieden....

Eerst even een herinnering aan mijn studententijd....

Het was met een paar studievrienden op een terras in Kampen... Mijn kop koffie staat op een bierviltje met daarop dat amusante zinnetje: “In den beginne was er niets...en toen is ook dat nog ontploft!”. Waarschijnlijk bedacht door iemand om zo de Big-Bang- theorie op een speelse manier van een vraagteken te voorzien. En ...gelachen dat we hebben als beginnende theologes...

Dat wij mensen kunnen lachen is heel kostbaar. Misschien lachen we wel te weinig. Lachen kan zo bevrijdend en ontspannend zijn. Waarom lachen we zo weinig? We hebben ook weinig reden tot lachen. Immers er gebeuren vooral de laatste tijd ook zoveel dingen waardoor het lachen ons vergaat.....

Maar lachen en lachen is twee. Je hebt momenten waarop je smakelijk kunt lachen. Maar er zijn ook momenten waarop je lacht als een boer die kiespijn heeft. Je hebt ook momenten waarop je naar buiten toe lacht terwijl je van binnen huilt. Op andere momenten lach je omdat je intens blij bent, vanuit een diepe innerlijke vreugde.

Als wij lachen, van binnenuit, dan gaan we helemaal open, dan laten

Oerknal?

...dus eerst was er niets en dat is óók nog ontploft?

vrij

WWW.VRIJNEDERKIJF.NL

we iets zien van onze binnenkant, dan valt er een masker af en wordt soms een onderlinge afstand overbrugt.

In de bijbel wordt er weinig gelachen. Abraham lachte toen hij hoorde dat hij een zoon zou krijgen op zijn oude dag. En ook zijn vrouw Sara lachte in zichzelf. Zo van: Zou de liefde dan nog voor mij weggelegd zijn? Ik ben immers verwelkt en ook mijn man is al oud. Zij lachten omdat zij dat zelf maar half geloofden. Zij lachten omdat lachen beter was dan huilen. De zoon kwam en hij werd Izaäk genoemd: "hij lacht... of hij moge lachen....."

Er is in de bijbel geen naam die meer met lachen is verbonden dan de naam Isaak. Isaak de zoon van Abraham en Sara. Abraham, de stamvader van een groot volk, de vader van alle gelovigen.

Abraham en Sara hadden de hoop op een zoon al lang opgegeven.....

Er wordt weinig gelachen in de bijbel, maar in dit verhaal wel. Het is eigenlijk ook wel een lachwekkend verhaal. Abraham is honderd jaar en van Sara wordt in de S.V. zo mooi gezegd dat het haar niet meer gaat "naar de wijze der vrouwen". Zij heeft de overgang al lang achter de rug en zo wordt hier benadrukt : het grote volk , de belofte aan Abraham, keer op keer, is geen resultaat van vruchtbaarheid en potentie: dit kind Izaäk is een geschenk, een verrassing uit de hemel en onwillekeurig moet je er om lachen. Het aardige is: als er staat : Sara lacht, dan noemt zij al de naam van het kind en zo eindigt het verhaal met een knipoog: Sara lacht, zij "izaäkte". Waarom lacht Sara vraagt God. Met andere woorden : waarom zegt Sara: Isaak? Sara schrok en zei: Ik heb geen Isaak gezegd. Hij zei: Wel waar je hebt wel Isaak gezegd. Prachtig en je kunt er ook even om lachen: die speelse verwarring....

Lachen is een zich verwonderen over het leven. Je bent verrast, verrukt. Zo lacht een kind, zo lacht een verliefd mens. Lachen is ook : er niet bij kunnen . het kan ook een soort afweerreactie zijn zo van : kom mij niet te na. De lach als camouflage van de verwarring, een lach als verberging van onderliggende pijn.

God belooft een kind, maar zowel Abraham als Sara moeten erom lachen. Als God tegen Abraham zegt dat zij een zoon zullen krijgen dan reageert Abraham als volgt : Toen wierp Abraham zich voorover en lachte , want hij dacht bij zichzelf: "Zou aan een honderdjarige

nog een zoon geboren worden, en zou Sara , een negentigjarige , nog baren? En even verderop in het verhaal is die zoon weer onderwerp van gesprek tussen God en Abraham. Sara luistert dat gesprek af. En dan staat er : Daarom moest Sara bij zichzelf lachen, want zij dacht: "Zal ik de liefde nog genieten, nu ik verwelkt ben en ook mijn heer al oud is? Maar God zei tegen Abraham : Daarom lacht Sara, en vraagt zij zich af: zou ik op mijn leeftijd nog een kind krijgen? Is er voor God iets onmogelijk. Over een jaar , precies op deze tijd, kom ik bij u terug en dan zal Sara een zoon hebben. Toen ontkende Sara dat zij had gelachen , want zij was bang geworden. Maar hij zei: Jawel, je hebt wel gelachen... en ook in hoofdstuk 21 speelt het lachen een rol. We lezen dan : Sara zei: God heeft gemaakt dat ik lachen kon en ieder die het hoort zal meelachen.

In deze reacties van Abraham en Sara komt lachen duidelijk voor in twee betekenissen. Eerst een soort schamper lachen, cynisch bijna, zo van eerst zien en dan geloven. Maar lachen heeft ook in tweede instantie de betekenis van: blij zijn, in de wolken zijn. Lachen en lachen is twee.

God heeft gemaakt dat ik lachen kon en ieder die het hoort zal meelachen. Een boeiend zinnetje. Als je zelf blij bent heeft dat zijn uitwerking op anderen. Als je zelf van binnenuit lacht werkt dat aanstekelijk op anderen.

Lachen heeft in dit verband met toekomst , met hoop , met uitzicht te maken. Blijheid om het nieuwe leven, vreugde om een zoon.

De toekomst lacht hen tegemoet....

Ik zei het al: In de Bijbel wordt weinig gelachen, maar in de gelezen verhalen uit Genesis 17, 18 en hoofdstuk 21 wel van deze morgen wel: Isaak: hij lacht of hij moge lachen...

En Heeft Jezus ooit gelachen? Of was het bij Hem alleen maar bloed, zweet en tranen? In geen enkel evangelie staat expliciet dat Jezus heeft gelachen, maar ongetwijfeld was hij een man met humor. Zoals Hij ook van een hapje en een drankje kon genieten. Hij stond immers bekend als een vraat en een wijnrinker... En op de feestjes die hij meevierde heeft Hij zeker gelachen.

Als het goed is heeft een christen en een christelijke gemeente niet alleen weet van de traan, maar ook van de lach. De lach van de bevrijding!

Kerstfeest in de tent van Abraham en Sara. Gods belofte heerlijk vervuld. Gods belofte is het O.T. Heerlijk vervuld is het N.T.. Sara spreekt, Sara lacht en Maria zingt...

De naam Izaäk trekt een lachend spoor door de heilsgeschiedenis... er wordt weinig gelachen in de bijbel, maar gelukkig wordt dat een beetje goed gemaakt door de verhalen over Abraham en Sara. Die twee zijn onze aartsvader en aartsmoeder in het geloof, dus ook in het lachen. Die twee hebben gelachen, eerst schamper en bitter, en later vrolijk, uitgelaten en volledig verrast.

Er wordt feest gevierd in de tent van Abraham en Sara. Er wordt uitbundig gelachen. De burens zullen er wel schande van hebben gesproken, van die gekke grijze burens. En toch: zo is de geschiedenis van Izaäk- hij lacht- begonnen. Zo begint de geschiedenis van elk kind, van iedere mens, met die lach, met de lach van Hem, die was, die is en die komt.

Geloven betekent geloven in de toekomst van mensen, omdat God ons niet opgeeft, omdat Jezus op zijn kruisweg tot het einde toe blijft zoeken naar ons geluk, omdat hij met de kracht van Pasen blijft geloven dat we ooit weer zullen lachen..

Met warme groet en verder een mooie zomer voor jullie allemaal!

Klaas en Janny Meijer



Woordzoeker

D I E N S T M A A G D B A B I
 E O I K N M V E R A T A O O B
 D I A B R A H A M D A N R V K
 J Z U Q V A O U P W O H E A W
 I T E U F L E C K O A V R K S
 T O U O N T S Z Z G Z O V E X
 O R O T B I L E A M S I E V T
 K E V R W J E R Z A S T N J N
 I L O M A D O D W P D E O S J
 R O O H T N O T O J P I O E I
 J U X V E O Y T A V I O X G T
 B D O V R U T X O I O O U O S
 E O P B R E G E S P E E N D E
 P T B O N I O A A I G B O O O
 U I B O U X O E N E H C A L W

ABRAHAM
 BROOD
 DIENSTMAAGD
 ERVEN
 GESPEEND

HAGAR
 HOOR
 ISMAEL
 IZAK
 LACHEN

MAALTIJD
 SARA
 SPOTTEN
 TIJD
 VOLK

WATER
 WOESTIJN
 ZAAD
 ZOON

Kerkdiensten

datum	tijd	voorganger	collecten
11 aug		geen dienst	
18 aug. Koffie	09.30	Ds. A. B. Wolters Musselkanaal	Kerk Reg. Diaconaal fonds
25 aug	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Voedselbank Stadswolde
1 sept Koffie	09.30	Ds. M. Montagne Almelo	Kerk PKN Missionair werk Plan int.
8 sept	09.30	Mevr. F. Groenbroek Veelerveen	Kerk PKN Jonge generaties
15 sept HA + koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Werelddiaconaat
22 sept	09.30	Ds. D. Wams Sellingen	Kerk KIA Zending
29 sept Gemeentezondag	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk PKN Missionair werk
6 okt	11.00	Ds. H vd Zwaag Veendam	Kerk Kia Werelddiaconaat Plan Int.

datum	tijd	voorganger	collecten
13 okt Koffie	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Voedselbank Stadswolde
20 okt Koffie	09.30	Dhr. B. Broers Nw-Dordrecht	Kerk KIA Werelddiaconaat
27 okt	09.30	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk Stichting op kloet'n komn
3 nov Koffie	09.30	Pastor Huizing Veendam	Kerk KIA Zending Plan Int.
6 nov Dankdag	19.00	Ds. K. Meijer Stadskanaal	Kerk KIA Werelddiaconaat
10 nov	09.30	Pastor C. Dun Veendam	Kerk KIA Werelddiaconaat
17 nov Koffie	09.30	Ds. S.B. Rienstra Nieuwolda	Kerk Stichting Inlia
24 nov Gedachteniszondag+koffie	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk PKN Pastoraat
1 dec 1e advent	11.00	Ds. W. vd Griend	Kerk KIA Werelddiaconaat Plan Int.
8 dec 2e advent + HA + Koffie	09.30	Ds. K. Meijer	Kerk KIA Werelddiconaat

Vrijwilligers

datum	verkeers-regelaars	vrijwilliger zondag
11 aug	geen dienst	
18 aug	Foppe-Dirk Bulder	Bram Wilts
25 aug	Johan Hopman	Zwaantje Raatjes
1 sept	Sirtje Orsel	Alie Drost
8 sept	Hennie Smid	Sirtje Orsel
15 sept	Bram Wilts	Johan Hopman
22 sept	Gerrit Drost	Foppe-Dirk Bulder
29 sept	Ludie Boels	Ineke Baarslag
6 okt	Foppe-Dirk Bulder	Harmien Bruining
13 okt	Johan Hopman	Hanneke Boels
20 okt	Sirtje Orsel	Bram Wilts
27 okt	Hennie Smid	Zwaantje Raatjes
3 nov	Bram Wilts	Alie Drost
6 nov	Gerrit Drost	Sirtje Orsel
10 nov	Ludie Boels	Johan Hopman
17 nov	Johan Hopman	Foppe-Dirk Bulder
24 nov	Foppe-Dirk Bulder	Ineke Baarslag
1 dec	Sirtje Orsel	Hanneke Boels
8 dec	Hennie Smid	Harmien Bruining



Kun je niet dan graag onderling ruilen.



Van de Kerkenraad



Goud in handen

Somberen over de kerk is niet zo moeilijk. Waarom dan toch (en met overtuiging) een feestje vieren? Omdat je goud in handen hebt.

Tel de ingrediënten eens bij elkaar op:

Heel verschillende mensen die een gemeenschap vormen en regelmatig bij elkaar komen. Niet (alleen) voor de gezelligheid, maar om samen te zoeken naar verbinding met een hogere macht en met elkaar.

Een boodschap die gaat over Gods liefde voor ieder mens. Genade, vergeving, respect, inkeer, naastenliefde; het draait allemaal om die liefde.

Een gebouw (soms eeuwenoud, soms splinternieuw) waar iedereen welkom is.

Een agenda vol kerkdiensten, lezingen, vespers, debatten, maaltijden, filmavonden, koffieochtenden, concerten en nog veel meer.

Een enorm arsenaal aan vrijwilligers die zich inzetten voor de kerk (van schoonmakers en bloemenbezorgers tot geluidsmensen) en voor de samenleving (bijvoorbeeld met taallessen voor vluchtelingen, bezoeken, voedselinzamelingen).

Een plek waar je terechtkunt met vragen en twijfels, verdriet en blijdschap en waar je keer op keer hoort dat je steeds opnieuw mag beginnen.

Dit rijtje kan vast nog langer. Maar de essentie is dat de kerk iets te betekenen heeft. Voor elk individu, voor groepen mensen en ook voor de samenleving.

René de Reuver (scriba van de Protestantse Kerk) vat relevantie van het protestantisme als volgt samen:

Het is “doortrokken van het besef dat je niet méér (en ook niet minder) bent dat een radertje in een groter geheel; in de gemeenschap van christenen wereldwijd en in de wereld, die God geschapen heeft”.

Dit besef zorgt voor nuchterheid en bescheidenheid. “De kerk en de wereld zijn niet afhankelijk van jouw geloof, God zelf zorgt daarvoor”. Maar het geeft ook verantwoordelijkheid: “je hebt een roeping om een naaste te zijn voor de ander, ook als dat een vreemde is én om te zorgen voor de schepping”.

Daarnaast draait een protestants persoonlijk geloof om ontvankelijkheid. “Je leeft van genade, van wat je uit liefde ontvang. Wat er ook gebeurd is, wat je ook gedaan hebt, jij mag (net als ieder ander) altijd opnieuw beginnen”.

Nogmaals: bij de kerk horen feilbare mensen, dus het ideaalplaatje van de kerk komt niet altijd goed uit de verf. Maar zie je wat de potentie is?

De crux van het verjaardagsfeestje is dat jij nodig bent om het beste uit de kerk te halen. Niet jij alleen natuurlijk, maar echt: zonder jou geen feestje. Je bent een radertje in een kerk die leeft en die vooruit wil.

Vind je eigen roeping: doe wat bij jou past. Je bent nodig.

Uit: Petrus (magazine van de Protestantse Kerk)

Dit stuk heb ik gelezen tijdens onze viering van ons 110-jarig bestaan op 26 mei jl.

Ik denk dat we terug mogen kijken op een mooie dienst en we hopen met elkaar door te gaan in “ons” kerkje in de Weite.

We mogen met elkaar gemeente zijn en allemaal ons steentje (op onze manier) bijdragen.

Daar zijn we elkaar voor nodig, want we kunnen niet altijd zien of horen wat er in de gemeente leeft. Het meeste zal worden gehoord, maar schroom niet om zelf ook initiatief te nemen/contact op te nemen met onze dominee of iemand van de kerkenraad.

Momenteel zitten we midden in het zomerseizoen.

De activiteiten staan op een laag pitje.

Enkele openluchtdiensten zijn niet door gegaan vanwege de matige weersvoorspellingen.

Gelukkig dat we een mooi kerkgebouw hebben waar we altijd bijeen kunnen komen.

Op de gemeenteavond in maart is besloten om de collecte weer in de kerk te houden.

De barbecue van 28 juli is verplaatst naar 29 september als we met elkaar onze gemeentezondag vieren.

Vanaf deze plaats willen we alle leerlingen die dit jaar hun diploma hebben behaald van harte feliciteren. Op naar het vervolg.

Allen een fijne zomer toegewenst.

Alie Drost.



Als Nieuw



Het jaarthema van de Protestantse Kerk luidt: 'Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk'. Het daagt uit om verantwoordelijkheid te nemen voor de medemens, de schepping en de samenleving.

Als nieuw! Leven in het licht van Gods Koninkrijk' is inhoudelijk gebaseerd op het hoofdstuk 'Van U is het Koninkrijk' uit de visie-nota van de Protestantse Kerk. Scriba René de Reuver zegt daarover: "We bidden om de komst van het koninkrijk van God. Tegelijkertijd weten we door het woord van Jezus dat het koninkrijk nabij is, onder ons, hier en nu. Het is overal waar Jezus zich laat vinden en wij ons door Hem laten vinden. Dit vraagt om de levenskunst van scherp zien en onderscheiden waar het op aankomt. Zoals Paulus zegt: 'Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede.' Deze levenshouding daagt ons uit om 'als nieuw' te leven. Door te bidden, te zingen, te vieren en het goede te doen voeden we deze hoopvolle levenshouding.

Uitleg van de illustratie:

"Het gouden hart en de kroon worden tegelijk vastgehouden.

Waar hart en handen bij elkaar komen, gebeurt er iets.

De handen (in gebed) reiken naar elkaar en geven zo het geloof handen en voeten.

De witte lijn is een kroon, en tegelijkertijd een kring van mensen die met elkaar verbonden zijn, samen zingen, samen bidden. De schaduwlijn met gebogen hoofden: elkaar steunen in vreugde en verdriet.

Pastoraal Team

Zondag **29 september** houden wij onze gemeentezondag.

Thema van deze zondag is 'Als Nieuw'.

We beginnen dan om half 10 met koffie en gebak.

Daarna tegen 10 uur de dienst . Na de dienst een drankje en ????????

We houden deze keer een barbecue. Dus gemeenteleden hoeven deze keer niet zelf iets koken.

We hopen samen op een fijne gemeentezondag.

29 september Gemeentezondag



Mutaties:

Getrouwd op 11 mei 2024: Roelf Wind en Annemarie Hazebroek.

Bedankje

Bij dezen willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen, kaarten en overige felicitaties die wij voor ons 60 jarige huwelijksdag mochten ontvangen.

Het was voor ons hartverwarmend en wij kijken met veel dankbaarheid terug op deze dag!!

Hartelijke groet van Hennie en Jelly Smid.



VOEDSELBANKEN.NL

Voedselbank Stadswolde

We hebben vanuit de voedselbank de vraag gekregen of we mee willen doen om producten in te leveren vanaf een lijst die zij samengesteld hebben. Deze lijst is naar alle kerken enz. gegaan die voedsel voor hun inzamelen. Zo krijgen zij van 1 product veel binnen en hoeven ze deze dan niet bij te kopen. Dit werkt voor hun makkelijker.

Natuurlijk willen wij daar aan mee doen, dus hieronder de lijst voor het komend jaar. Dus alleen maar dat product inleveren op de eerste zondag van de maand.

Houdbare producten inzameling 2024.

Maand	Product
Augustus	Vlees of vis in blik
September	Ontbijtgranen (muesli, havermout)
Oktober	Chocolade melk, 1 liter
November	Zuurkool
December	Aardappelpuree

Bent u een keer de 1e zondag van de maand niet in de kerk dan kunt u het de week erna (wel voor vrijdag) gewoon bij Janny inleveren.

Opbrengst Collecten

05-05	Kerk 35,30	KIA Noodhulp	33,90
		Plan Int	35,00
09-05	Kerk 23,15	Artsen zonder grenzen	24,01
12-05	Kerk 28,70	KIA Binnenlands diaconaat	28,95
19-05	Kerk 47,00	PKN Missionair werk	49,10
26-05	Kerk 57,04	KIA Zending	73,91
02-06	Kerk 26,20	Stichting op kloet'n	19,00
		Plan Int	14,70
16-06	Kerk 21,05	Edukans	43,60
30-06	Kerk 57,20	KIA Werelddiaconaat	65,70
14-07	Kerk 54,32	Stichting Vluchteling	44,26
		Plan Int	38,05



Bijbeluurtje



Datum	Voorganger	Medewerkers
8 aug	Mevr. H. Begeman	
15 aug	Mevr. G. Veldhuis	
22 aug	Mevr. A. Drost	Dhr. Wilts, Mevr C en G Bulder
29 aug	Dhr. G. Feikens	
5 sept	Mevr. G. Veldhuis	
12 sept	Mevr. K. Kuper	
19 sept	Ds. Admiraal	Mevr. Slim, Greven en Greven
26 sept	Dhr. J. Kirchner	
3 okt	Dhr. G. Feikens	
10 okt	Mevr. H. Begeman	
17 okt	Ds. Lagendijk	Dhr. Smid, mevr. Koskamp en Raatjes
20 okt	Avondmaal	
24 okt	Mevr. G. Veldhuis	
31 okt	Mevr. K. Kuper	
7 nov	Dhr. J. Kirchner	
14 nov	Ds. Noorlander	Mevr. Greven, C en G Bulder
21 nov	Mevr. W. Abbes	



Bloemen wegbrengen

Vanaf nu bij goed weer om de week kerk en dan buiten.

Dus dan even zelf de bloemen ophalen bij Agnes Fleur.

Als zij vakantie heeft kun je een boeket kopen bij de Jumbo of op de markt. Dan even zelf betalen en dan krijg je dit van mij terug. Wel even een bonnetje erbij.

20 aug	Zwaantje Slim
1 sept	Ludie Boels
8 sept	Bram Wilts
15 sept	Zwaantje Slim
22 sept	Ingrid vd West
29 sept	Harmien Bruining
6 okt	Hennie Smid
13 okt	Ada Koskamp
20 okt	Zwaantje Raatjes
27 okt	Zwaantje Slim
3 nov	Bram Wilts
10 nov	Harmien Bruining



Jarigen 70 +



20 aug	1947	Dhr. J. Raatjes, Oostersingel 7, 9541 BH
4 sept	1946	Mevr. A. Vrolijk-Louwdijk, Wilhelminastraat 26, 9541 AP
5 sept	1953	Dhr. D. Wiekens, Heuvelweg 25, 9541 XS
11 sept	1935	Mevr. H. Borg-Boltjes, Irenestraat 58, k206, 9541 BW
30 sept	1950	Mevr. A. Oosterveld, Oostersingel 34, 9541 BK
9 okt	1927	Mevr. M.P. Bruining-Principaal, Irenestraat 58, k 216, 9541BW
13 okt	1953	Mevr. J.H. Wiekens-Keizer, Heuvelweg 25, 9541 XS
23 okt	1954	Mevr. M. Speelman de Boer, Marktpluin 13, 9545 PH Bourtange
30 okt	1953	Dhr. J.A. de Vries, Veelerveensterweg 87, 9566 PK Veelerveen
2 nov	1950	Mevr. E. Greven-Boomer, Kromme Elleboog 10, 9541 BS
13 nov	1954	Mevr. P. de Vries-Lenting, Veelerveensterweg 87, 9565 PK
17 dec	1948	Mevr. J. Meijer-Salomons, Beneluxlaan 94, 9501 CT Stadskanaal

Lied van de maand juli 2024

685 Geest van God, zo vol van liefde

Voor tekst en melodie: zie uw liedboek



Pinksteren ligt inmiddels al weer weken achter ons, en dan toch nog een pinksterlied over de Geest als Lied van de Maand? Jazeker! Wie de Geest zó mooi kan benoemen, als moeder, vader en minnaar, weet een nieuwe wereld open te leggen, een wereld van **warmte, nabijheid, onvoorwaardelijke liefde**.

Vs.1 en 5 hebben dezelfde tekst, een tekst als een gebed. Verlangend klinkt het: *'leid mijn leven naar het wonder, vul mijn hart en ziel met jou.'* Beschermend omvatten vs.1 en 5 het intieme midden. In vs.2, 3 en 4 zie ik intimiteit, lijfelijke vertrouwdheid, huid-op-huid...

Vs.2 gaat over de **moederlijke** kant van de Geest: omhelzend, met haar lichaam voedend; vs.3 gaat over de **vaderlijke** kant van de Geest: we worden als een kind opgetild en op de schouders gezet om de wereld goed te kunnen zien; vs.4 benoemt de Geest als 'lieve vriend'. In het Engels staat er: *'friend and lover'*, dat is vriend en minnaar.

Ik gebruik hieronder de Engelse tekst, maar wie het liedboek erbij pakt ziet wel dat er verschil is tussen het Engelse origineel en de vertaling.

Dit lied is méér dan een lied over de Geest. Murray heeft woorden gevonden die de aard, **het wezen van de Geest** beschrijven (vs.1 én 5 in het Engelse origineel):

*1.Loving Spirit, loving Spirit,
you have chosen me to be –
you have drawn me to your wonder,
you have set your sign on me.'*

Het is eerder het gevoel dat Murray in de tekst legt dan de letterlijke vertaling die ik hier probeer weer te geven:

Jij hebt mij gekozen er te zijn,
Jij hebt mij getrokken naar Jouw (ver)wonder(ing),
Jij hebt je zegel op mij gelegd.

Ik zie hier een bepaalde lijn in: geroepen worden, ontwikkeling, tot wasdom komen. Op de site van *liedboekcompendium.nl* over dit lied ziet C.W. van Vliet ook een lijn, hij spreekt van **menswording, vorming en voltooiing**. Eerder stof tot een gesprek dan eenduidige begrippen, en dan kan je de tekst van het lied ook nog op meerdere manier lezen: direct of als mystiek, je kan het letterlijk opvatten, maar ook figuurlijk of relationeel, als beeldspraak... Murray werkt vs.1 nader uit in vs. 2, 3 en 4.

*2.Like a mother you enfold me,
hold my life within your own,
feed me with your very body,
form me of your flesh and bone.*

Murrays **warme, moederlijke** beeld van God (of de Geest) is een God die ons omarmt, beschermt, voedt en vormt. (Gaat 't te ver als ik hier een zwangerschap in verbeeld zie?)



Van Vliet kiest een wat abstractere invalshoek, volgens hem verbindt Murray het moederlijke beeld van God met de incarnatie: in de moeder worden wij een mens van vlees en bloed. In dit vers ziet hij **'menswording'**. En ook ziet hij in de woorden *'feed me with your very body'*, een verwijzing naar de eucharistie, het avondmaal: 'Dit is mijn lichaam voor jou'.

Detail van een wandtapijt met het symbool van de pelikaan die zich in de borst pikt om met haar bloed haar jongen te voeden, symbool voor Christus' daad van liefde voor mensen.

*3.Like a father you protect me,
teach me the discerning eye,*

*hoist me up upon your shoulder,
let me see the world from high.*

Marrays beeld van de Geest als een **vader** die een kind op zijn schouders heeft getild is voor mij een beeld van **nabijheid**.

Volgens Van Vliet vraagt Murray om een 'onderscheidend oog' zodat we het goede van het kwade leren te onderscheiden, de dingen vanuit (of in) een ander perspectief zien, zodat we evenwichtig en met heldere blik de goede keuzes kunnen maken. Dit noemt hij **vorming**.

Waarschijnlijk volstrekt toevallig is de gelijkenis met de beeldtaal van Huub Oosterhuis' (kerst)lied 601 Lied aan het licht, . met de regel: *'Vaderlijk licht, steevaste schouder, draag mij, ik ben jouw kijkend kind'*. Oosterhuis vraagt het kind in zichzelf om naar de toekomst te kijken, dáár gloort het visioen.

*4. Friend and lover, in your closeness
I am known and held and blessed:
in your promise is my comfort,
in your presence I may rest.*

Murray spreekt over de Geest als over een **minnaar**. Daarmee zijn we plots in de mystiek beland à la Hildegard van Bingen en Johannes van het Kruis. Het beeld van lijfelijk nabije minnaar die je door-en-door kent is in de vertaling tot een lieve vriend geworden die vrede, troost en rust brengt – ook mooi, maar de essentie mist! Van Vliet legt een verband tussen de minnaar en Hooglied 8:6 'Draag mij als een zegel op je hart, als een zegel op je arm'. Volgens hem probeert vertaalster Sylvia Kolthof hier de belofte waarvan de Geest het zegel is en die in vs. 1 en 5 geen plaats kreeg, te duiden als 'vrede, troost en rust'. Van Vliet gebruikt voor dit vers het woord **voltooing**.

Alles bij elkaar een bijzonder en **intens lied** dat best moeilijke en persoonlijke onderwerpen kan aansnijden bv. in pastorale gesprek-

ken over 'het leven', over de keuzes die we maken, gesprekken waarin die keuzes worden bevraagd, (her)ontdekt en uitgewisseld.

In veel Amerikaanse liedboeken staat het bij doop en belijdenis – momenten die, zoals dat heet 'de gang van het leven markeren' en waar de Geest wordt aangeropen als bezegeling van Gods belofte. Omdat het lied inzet (vs.1) en afsluit (vs.5) met 'Geest van God' staat het in óns liedboek (2013) bij de pinksterliederen.

Lied 685 wordt wereldwijd op verschillende melodieën gezongen. De liedboekredactie koos voor de melodie (en vierstemmige orgelbegeleiding) uit *Evangelical Lutheran Worship* (2005) uit Noord-Amerika.

De melodie is pentatonisch. Penta = vijf, er zijn vijf tonen: *c-es-f-as-bes*. Je kan het lied op een toetsinstrument spelen met alleen de zwarte toetsen – als je tenminste een hele toon lager speelt dan genoteerd (ben je meteen van al die akelige voortekens, vier mollen, af )



Voor organisten is het misschien leuk ook eens te kijken naar de gemotiveerde voorstellen voor andere begeleidingen, zoals genoemd op de site van liedboekcompendium bij dit lied!

Met vriendelijke groet, Marjan Pierhagen

Gebruik gemaakt van de tekst op <https://www.liedboekcompendium.nl/lied/685-geest-van-god-zo-vol-van-liefde-6-4-7> door Pieter Endedijk en Cees-Willem van Vliet.

ROON STAAL OP 19 OKTOBER IN VLAGTWEDDE

VLAGTWEDDE- Zanger en pianist Roon Staal treedt zaterdag 19 oktober op in de Protestantse Kerk.

Het concert start om 20.00 uur. De 44-jarige singer-songwriter bezoekt van 26 september t/m 27 oktober in totaal 24 locaties in Nederland en Duitsland tijdens zijn Herfst Tour. Tijdens de concerten brengt hij zowel originele werken als bekende covers.

Lovende kritieken

Terugkomend publiek kent de soepele, warme stem en het golvende, imponerende pianospel van de zanger die bekend staat om zijn even authentieke performance als carrière.

Maar voor hen die Roon Staal nog niet eerder live hebben meegemaakt heeft de legendarische zanger Art Garfunkel (Simon&Garfunkel) een aanbeveling: *"Here I take great pleasure in introducing the extraordinary talent of Roon Staal, one of the truly great singers in the western world! We have been friends for years, singing together and recording just for the beauty of it. Let the amazing tenor vocal performance of Mr Staal now carry you away! Very truly yours, Art Garfunkel"*.

Ook de Britse singer-songwriter Gilbert O'Sullivan is enthousiast over deze Nederlandse 'troubadour' die zich thuis voelt in de mooiste kerkjes en theatertjes van Nederland: *"It is his voice not least his songwriting ability that really shines throughout."*

Dichterbij huis valt Staal, niet bekend van radio of TV, ook op: *"Wonderlijk, eigenlijk, dat het hem is gelukt zo lang relatief onbekend te blijven (...) Er kleeft geen label van gewichtigheid aan. Onverstoorbaar straalt hij rust uit."* aldus Jacques d'Ancona.

Musicals

De relatief kleinschalige concerten scheppen een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht. Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Misérables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Ook in het buitenland treedt hij af en toe op in Rusland (t/m 2019), Japan en Noorwegen (waar hij zijn eerste 5 jaar opgroeide).

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Vlagtwedde kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125. Tickets kosten € 22,50



Waarom Abraham en Sarah poppen bij 50 jaar?

Bij het zoeken naar een plaatje bij de overdenking over Abraham en Sarah kwam ik het volgende artikel tegen. Ik vond het wel iets om u ook te laten lezen .

Ontdek waarom het gebruikelijk is om een Abraham of Sarah pop in de tuin te zetten bij iemand die 50 jaar wordt en waar de uitdrukking 'Abraham zien' vandaan komt.

Een Abraham of Sarah pop is een populaire traditie bij het vieren van een 50e verjaardag. De poppen zijn gebaseerd op een Bijbels verhaal. Volgens dit verhaal uit Genesis kregen Abraham en zijn vrouw Sarah op zeer hoge leeftijd, toen Abraham 100 en Sarah 90 jaar oud waren, alsnog een zoon genaamd Isaak. Dit wordt gezien als een teken van wijsheid en zegening van God.

Tegenwoordig zijn opblaasbare Abraham en opblaasbare Sarah poppen niet meer weg te denken bij een 50e verjaardag. Ze symboliseren dat de jarige een nieuwe levensfase ingaat en worden vaak in de tuin of voor het huis geplaatst als blikvanger.

De uitdrukking 'Abraham zien' verwijst naar het bereiken van de 50-jarige leeftijd en komt uit de Bijbel. Volgens de overlevering werd Abraham, één van de drie aartsvaders, maar liefst 175 jaar oud.

Zijn vrouw Sarah bereikte de leeftijd van 127 jaar. Abraham wordt in Bijbelteksten gezien als een waardig man met veel wijsheid. Daarnaast staat in de Bijbel in vers 56 en 57 van het achtste hoofdstuk van Johannes het volgende:

"Jullie voorvader Abraham heeft zich erover verheugd dat Ik op de aarde zou komen. Hij heeft Mij ook gezien en is er blij over." Toen zeiden de Joden tegen Hem: "U bent nog geen eens 50 jaar. Hoe kunt U dan Abraham gezien hebben?"

Volgens de joden kon Jezus Abraham nog niet gezien hebben omdat hij nog geen 50 jaar was. Volgens hen kon iemand Abraham eigenlijk pas gezien hebben na het bereiken van de leeftijd van 50, omdat Abraham

een oude man was. Daar komt dan ook de uitdrukking "Abraham gezien hebben" vandaan.

De levensverwachting lag daarnaast vroeger een stuk lager dan nu. Mensen werden dus niet heel oud waardoor niet veel mensen de leeftijd van 50 jaar haalden. Daardoor werd er ontzettend opgekeken naar oudere mensen, omdat zij veel levenservaring hadden en hun kennis konden delen met de jongere generaties. Pas als men een bepaalde leeftijd had bereikt, mocht men bij de selecte groep wijze mannen of vrouwen behoren. Dat was pas wanneer men Abraham gezien had, en dus 50 jaar oud geworden was.

Bij iemand die 50 jaar wordt, staat er vaak een pop in de tuin als onderdeel van een Nederlandse traditie om deze leeftijd te vieren. Het is ontstaan in 1961 toen prins Bernhard, de echtgenoot van koningin Juliana, zijn 50ste verjaardag vierde. De reden waarom men dit deed bij prins Bernhard was omdat hij een prominente figuur was in de Nederlandse samenleving en geliefd was onder de Nederlandse bevolking. Het plaatsen van de pop in de tuin was een manier om zijn verjaardag op een ludieke manier te vieren en tegelijkertijd eer te betonen aan zijn status (en wellicht ook wijsheid) als prins. Hierna is het gebruik van het plaatsen van poppen in de tuin bij een 50ste verjaardag steeds populairder geworden in Nederland. Het werd gezien als een leuke manier om iemand te eren en te vieren dat hij of zij de mijlpaal van 50 jaar bereikt heeft. Het werd een traditie omdat mensen het leuk vonden om creatief te zijn met het maken van de poppen en het werd gezien als een vrolijke en humoristische manier om iemand te feliciteren. Sindsdien is het plaatsen van poppen bij een 50ste verjaardag een onderdeel geworden van de Nederlandse cultuur.



Agenda

Punten voor de agenda in de volgende SE voor de sluitingsdatum melden!

Graag compleet met dag, datum, tijd en plaats

Janny Orsel, tel: 0599-354358 - deorsels@gmail.com

2 sept	Pastoraal team	19.45
16 sept	Kerkenraad	20.00
14 sept	Open Monumentendag	
29 sept	Gemeentezondag	

Kijk ook in de **Protestantse Kerkbode**, er is elke week een groot aanbod van bijzondere vieringen in onze provincie.



www.pknvlagtwedde.nl



Samen Eén Redactie

* Janny Orsel
Vledderkamp 62 - 354358

technische verzorging

* Afeer Druk&Print-Winschoten

bezorging

* diverse vrijwilligers
* coördinatie : Arie Slim
Molenkampweg 3 - 312596
a.slim@planet.nl

Kopij

Sluitingsdatum volgende uitgave:

20 oktober

Via e-mail of geschreven of getypt bij Janny Orsel.

Vledderkamp 62
deorsels@gmail.com

Inhoud van dit nummer

2. Voorwoord
3. Overdenking
7. Woordzoeker
8. Kerkdiensten
10. Vrijwilligers
11. Van de kerkenraad
14. Als nieuw
15. Pastoraal team
16. Mutatie en bedankje
17. Voedselbank
18. Opbrengst collecten
19. Bijbeluurtje
20. Bloemen wegbrengen
21. Jarigen 70+
22. In Memoriam
22. Lied van de maand
26. Concert Roon Staal
28. Waarom Abraham en Sara pop
30. agenda

Groninger Kerkbode

Kopij voor onder kopje "Vlagtwedde" kunt u in de even weken uiterlijk op Zaterdag voor 19.00 uur inleveren bij Janny deorsels@gmail.com

De Vledderhof
tel: 0599-353356
Koster(es)
tel: 0599-354358

-DE HEER-
Beschermt JE,
HIJ GAAT MET JE MEE,
BIJ HEM BEN JE - veilig -



-DE HEER-
Beschermt JE,
OVERAL, WAAR JE OOK GAAT,
-JE LEVEN LANG-

DAGELIJKSEBROODKRUIJELS.NL - PSALM 121:5&8